

Huldiging Rik Van Looy, 1957



COLLECTIE ONLINE

Kempens Wielermuseum

INVENTARISNUMMER

VerhaegenSus062

BESCHRIJVING

Lierse B.C. huldigt Rik Van Looy in 1957. John Vercammen overhandigt de bloemen. De Keizer van Herentals won dat jaar onder meer de Scheldeprijs en Gent-Wevelgem. Ook enkele andere renners van Lierse B.C. staan klaar om in de bloemetjes te worden gezet.;In de jaren 1920 was Antwerp Bicycle Club één van de grootste wielersportclubs van het land. In het bestuur zaten ook enkele enthousiaste Lierse wielersporters, zoals John Vercammen en Bert Van Doninck. Zij hielden in 1932 Lierse B.C. boven de doopvont, eerst als onderafdeling van Antwerp B.C. maar al snel als onafhankelijke vereniging. De gebroeders Mertens uit Lier en de gebroeders Verschueren uit Berlaar / Itegem waren in die tijd het sportieve uithangbord van de club, die in heel de regio jongelingen warm maakte voor de wielersport.;Na de Tweede Wereldoorlog groeide Lierse B.C. uit tot een wielersportclub in de Kempen en ver daarbuiten. De lijst van Kempense wielersporters die voor de club reden en die haar schijnbaar onoverwinnelijk maakten, is eindeloos. Nest Sterckx, Rik Van Looy, Herman Vanspringel, Ward Sels, Vic Van Schil, Fons Van den Brande, Lode Troonbeeckx, Suske Verhaegen, Roger Rosiers, Jos Spruyt, Willy Scheers, Jos Huysmans, Ludo Vanderlinden ...;Lierse B.C. organiseerde tot eind jaren 1970 ook jaarlijks een wedstrijd voor beroepswielers, eerst de Grote Prijs De Groene Zegel, later de Grote Prijs van Lier en de Omloop van Midden-België.

OBJECTTYPE

foto

PLAATSEN

Grobbendonk, Herentals

DATERING

1957

TREFWOORD

wielrennen, koers, Wielersporters

VERWERVING

Sus Verhaegen, schenking