



## Lier, patronaat 't Kranske; Lourdes



### COLLECTIE ONLINE

Archief Lier - Beeldbank

### INVENTARISNUMMER

SLI001023864

### BESCHRIJVING

Lourdes in de jaren '30.;Viermaal zijn we ook op bedevaart geweest naar Lourdes, in 1930,1932, 1934 en 1936. Er kon dan twee jaar gespaard worden in 't Kranske. En lag er één zijn eindsaldo niet hoog genoeg om de reis te bekostigen, dan vond de aalmoezenier wel hier of daar een verborgen beursje om het tekort bij te passen. Zo'n reis was ook wat. Hoogstraten was al een eind van huis. En nu zes en dertig uren treinen. Houten banken kon niet deren, we waren jong. 's Nachts liggen, zitten, hangen op de grond of in de gangen. Deze bedevaarten werden ingericht door het Verbond der Patronaten, speciaal voor de jeugd en gingen door gedurende de paasvakantie. Verschillende treinen vertrokken van uit diverse stations en werden aangeduid met een kleur. Elke deelnemer kreeg dan een zelfde kleurlintje met een metalen kruisje om op te spelden. Lourdes is een heel aparte ervaring. Naast de devotie werd er ook tijd uitgetrokken voor uitstappen, naar de Cirque de Gavarnie of naar de Pont de Napoléon of de beklimming van ene of andere bergtop. Vooral de laatste reis, die van 1936 is ons het meest bijgebleven. We waren toen slechts met tien deelnemers onder de leiding van de aalmoezenier en Louis Vaes. We werden ingezet als brankardier, kregen elk een zieke toegewezen, waar we heel de tijd moesten voor instaan en reisden met hen in de ziekenwagens. Veel persoonlijke vrijheid hadden we dus niet. Het was over en weer hollen tussen ons hotel en de infirmerie waar de zieken werden ondergebracht en waar ze door de zusters verzorgd werden. Wij moesten ze in hun ziekenwagentjes naar alle plechtigheden rijden. Met de zieken, van nabij, laat wel dieper sporen na. Eén namiddag werden we toch van dienst vrijgesteld. We hebben toen een voettocht gemaakt naar de grotten van Bétaram. Langs de ene oever de Gave op - bezoek aan de grotten - en langs de andere oever terug, op en af door de bergen, soms langs behoorlijk gevaarlijke klimpartijen en vooral afdalingen. Zeer vermoeiend maar vooral onvergetelijk. In 1938 zaten we volop in de aanloop van de oorlogsstrubbelingen en het hoofdstuk Kranske-Lourdes was hiermede ook afgesloten.;Het streven van de Patronaatswerking.;Het streven van de Patronaatswerking kwam hierop neer: de jongeren opvoeden tot bekwame, volwaardige elementen die hun man zouden staan in het maatschappelijk leven, ook op godsdienstig vlak. Wij hebben in diezelfde geest het werk van onze voorgangers voortgezet, maar met de nodige aanpassingen. De eerste Wereldoorlog had toch wel enige veranderingen gebracht in de tijdgeest, ook in de nieuwe sociale toestanden: de eerste overschakeling van de huisarbeid naar de mechanisatie en het fabriekswerk. Dat bracht heel wat problemen in de gezinnen van de werkende klasse.;Bron: Het boek 'Honderd jaar Kranske 1886-1986'.;Stichting van het Patronaat- zie SLI001004456

### OBJECTTYPE

foto

### DATERING

jaren '30

### TREFWOORD

patronaat, kranske, jeugdwerking, Jeugdbeweging, Bedevaart, Lourdes

### VERWERVING



Fons Eysermans, schenking