



## Lier, patronaat 't Kranske



### COLLECTIE ONLINE

Archief Lier - Beeldbank

### INVENTARISNUMMER

SLI001023848

### BESCHRIJVING

In Bouwel in 1927.;In de jaren '30 werden er regelmatig uitstappen georganiseerd naar Bouwel en Kessel en een vakantie met overnachtingen in Hoogstraten. Ook ging men om de 2j. tijdens de Paasvakantie op bedevaart (met de trein) naar Lourdes (in 1930, 32, 34 en 36).;Het streven van de Patronaatswerking.;Het streven van de Patronaatswerking kwam hierop neer: de jongeren opvoeden tot bekwame, volwaardige elementen die hun man zouden staan in het maatschappelijk leven, ook op godsdienstig vlak. Wij hebben in diezelfde geest het werk van onze voorgangers voortgezet, maar met de nodige aanpassingen. De eerste Wereldoorlog had toch wel enige veranderingen gebracht in de tijdsgeest, ook in de nieuwe sociale toestanden: de eerste overschakeling van de huisarbeid naar de mechanisatie en het fabriekswerk. Dat bracht heel wat problemen in de gezinnen van de werkende klasse.;De gewone werking van het Patronaat.;De zondagnamiddag was er van alles te doen. Wij begonnen om twee uur met het "Suskeslof" in de Grote Kerk met aan het altaar "Soeke" de onderpastoor. Die zong of liever die riep zijn latijnse gebeden met een onverdraaglijke, hoge stem met een scherpe neusklank. Onder het lof deelde die wel eens meppen uit aan die rakkers van misdienaars, die hem zelfs aan het altaar poetsen durfden bakken. Daarna alle mogelijke spelen op de speelplaats, in groepjes, voor zover die uit mekaar konden gehouden worden. De kinderen waren volgens ouderdom in afdelingen ingedeeld met daarbij de verantwoordelijke leider. Als het droog weder was, ging dat nogal, dan konden ze op de speelplaats ravotten. Maar als het regende was het daar een echte modderpoel op dat speelterrein. Stel u voor: dan moesten wij die 3 a 400 kinderen in de zalen trachten bezig te houden met allerhande tafelspelen: lottospel, het ganskesblad, kaartspel, spel met de teerlingen, schijfwerpen ... Dit alles onder een oorverdovend lawaai. Dat moesten wij erbij pakken. In de loop van de namiddag kreeg elke afdeling de kans voor wat godsdienstonderricht in de vroegere hofkapel. Iedere leider moest dat voor zijn afdeling op zich nemen. In onze tijd (1924) hebben wij ons nog eens gezamenlijk ingezet om die aftakelende kapel wat bij te werken ten einde ze terug dienstig te maken voor een of andere geestelijke oefening. Wij zijn daarin gelukt, te zien aan de foto, genomen door wijlen onze goede vriend Jan Arras (zie SLI001028028). Al de meesters van het Kranske hadden het hunne daartoe bijgedragen, ook financieel: 25 fr. per vitro uit onze platte studenten-portemonnee. Dat was heel wat in die tijd! Op de zondagen van de Lierse Foor werd heel het personeel gemobiliseerd voor een algemene smoutebollenbak. Die werden toebedeeld in een papieren puntzakje. Met Sint-Gummaruskermis stapte het Zondagskranske mee op in de processie, achter hun trompetafdeling. Daar kwamen ze op af, deden het graag en waren fier dat ze mochten mee gaan.;Bron: Het boek 'Honderd jaar Kranske 1886-1986'.;Stichting van het Patronaat- zie SLI001004456

### OBJECTTYPE

foto

### DATERING

1927

### TREFWOORD

patronaat, kranske, jeugdwerking, Jeugdbeweging, uitstap, Bouwel

### VERWERVING



Fons Eysermans, schenking