

Lier, Koning Albertstraat



COLLECTIE ONLINE

Archief Lier - Beeldbank

INVENTARISNUMMER

SLI001016810

BESCHRIJVING

Koning Albertstraat: gekleurde postkaart uit de jaren '30. Rechts een zittende O.L.Vrouw met kind op de arm. Dit beeld is afkomstig van het vroegere refugium van de abdij van Nazareth.

De Klokgevel is intussen verdwenen. Links het witte, nog bestaande bepleisterde huis, waar ooit schrijver en journalist Gaston Durnez woonde.

OBJECTTYPE

postkaart

DATERING

circa 1930

TREFWOORD

pomp, stadspomp, paard, dubbele postkaart

VERWERVING

Hugo Broes, schenking, enkel digitale foto in het archief