

## Berlaar, Schoolkolonie, 1958, 50 jarig bestaan



### COLLECTIE ONLINE

Digitale collectie Erfgoedcel Kempens Karakter

### INVENTARISNUMMER

KK\_14042011\_0932

---

### BESCHRIJVING

Op deze foto: Op 15 juni 1958 vierde men het 50 jarig bestaan van de Schoolvilla. Tevens werd op deze dag de nieuwe Sint Jozefskapel – die de te klein geworden vorige verving – plechtig ingewijd. Om 10u werd hiervoor een mis opgedragen door Mgr. Janssens.;In 1898 namen enkele katholieke onderwijzers uit de Antwerpse parochiescholen het initiatief tot het bieden van een vakantie 'op den buiten' aan zwakke minder begoeede kinderen. Deze kinderen werden geselecteerd door een onderzoek naar vooral fysieke aspecten als gewicht, lengte en borstomvang. Ze werden eerst opgevangen in kloosters en hotels. Aangemoedigd door de goede resultaten kocht men in 1908 een herenhuis aan in Berlaar. De keuken, eetzaal, kamers voor personeel en kleedkamers bevonden zich in het oude gebouw. Een nieuwbouw bevatte een speelzaal, een slaapzaal, een wasplaats en een kleine badzaal. Buiten was er een groot speelplein. en zo was de schoolkolonie genaamd 'Schoolvilla' in Berlaar een feit. In 1910 konden de eerste groep jongens er genieten van een vakantie. In 1913 werd een tegenhanger voor meisjes opgericht in Vlimmeren. Zo konden de kinderen genieten van een vakantie van 3 maanden onder het toezicht van een dokter en verpleegster en terug op krachten komen dankzij wandelingen in de gezonde lucht van de bosrijke omgeving en het stevige voedsel. Bij slecht weer was er ontspanning binnen: goochelnamiddagen, gezelschapsspelen, turnen.;De gebouwen werden tijdens de Eerste Wereldoorlog verwoest, waarna hersteld. In de nacht van 19 op 20 november 1927 werd een deel van de gebouwen door brand verwoest. Het volgende jaar werden reeds nieuwe gebouwen in gebruik genomen. Maar het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn weigerde verder te betoelagen als het lekenpersoneel niet door zusters zou worden vervangen. Door tussenkomst van het bisdom werd een akkoord gesloten met de Zusters van het Heilig Hart van Maria in Berlaar voor het bestuur van de jongenskolonie in Berlaar en met de zusters Annonciaden van Huldenberg voor de meisjeskolonie in Vlimmeren.;Vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog verbleven er geleidelijk het hele jaar door kinderen. De aandacht ging vanaf dan ook meer uit naar onderwijs. Op 1 juni 1953 werd een kleuterinrichting en nieuw speelplein ingehuldigd. Daarnaast werd er in die jaren een kapel voorzien. In die jaren 1950 werd het ook weer meer bestuurd door leken.;Sinds de jaren 1960 beantwoordden de kolonies niet langer aan de noden van de veranderende maatschappij. Zo werd de Berlaarse Schoolkolonie in 1979 het Kinderopvangcentrum 'Kinderland' waar de individuele benadering van het kind voorop stond. De jaren 1990 brachten opnieuw een omschakeling. Het Kinderopvangcentrum werd e een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning met als taak begeleiding aan huis naast de residentiële opvang.

### OBJECTTYPE

foto

### DATERING

15 juni 1958

### TREFWOORD

Religie, Jubileum, Inhuldiging

### VERWERVING

CKG Kinderland, schenking