

## Berlaar, Gidsen Sint-Lucia, 1956



### COLLECTIE ONLINE

Historisch Archief Berlaar

### INVENTARISNUMMER

HAB\_20150202\_10602

---

### BESCHRIJVING

Huwelijk van Hilda Scheers en Jef Vercammen. Zij kregen een gidsen Lieve-Vrouw aangeboden.;Pastoor Van Hout en Zuster Bergans startten in 1940 met een gidsengroep in Berlaar-Heikant. De "Gidsen Sint-Lucia" kregen Julia Verschueren, Anna Naegels en Ida Mertens als eerste leidsters. Een lokaal was er in die tijd nog niet. De patrouilles vonden onderdak in wigwams in de tuin van de pastoor. Voor de activiteiten konden ze gebruik maken van de speelplaats van de gemeenteschool.;Gids kon je in die tijd worden zodra je je vormsel – of 'plechtige communie' – achter de rug had (12 à 13 jaar). De gidsen speelden, dansten, zongen en leerden sjortechnieken aan als voorbereiding op het kamp.;Begin jaren zestig werden de gidsen van Berlaar-Heikant omgevormd tot Chiromeisjes. Pastoor Slaets startte in Berlaar Centrum een nieuwe gidsengroep - ook onder de naam 'Sint-Lucia'. Deze gloednieuwe gidsen kregen de pastorij en een stuk grond ter beschikking. Al snel bouwden ze er drie houten lokalen voor de drie takken : kabouters, jong-gidsen en gidsen. Lydia en Magda Verstrepen, Magda Van den Broeck en Christine Fleerackers vormden de eerste leidingsploeg.;In 1988 moesten de gidsen de lokalen in de Pastorijstraat verlaten. Na een tijdelijk onderkomen in een huis, bouwden ze in 1990 een nieuw lokaal langs de Constant Verhulststraat. In 2015 breiden de gidsen uit met een nieuwe tak : de Elfjes.

### OBJECTTYPE

foto

### DATERING

1956

### TREFWOORD

Jeugdbeweging, Scouting, Gidsen Sint-Lucia, Deelcollectie Archief Gidsen